

Nådemidlerne til troshjælp

IM Aakirkeby den 18. januar 2018

Indledning

- Katekismens betydning
 - I stedet for selv at tænke os frem til, hvem Gud er, må vi møde Gud der, hvor han har lovet at møde os – i hans ord og sakramenter
- *Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.* (5. Mos. 6,4).
- *Jesus er den nye pagts formidler* (Hebr. 12,24)
- *Herren din Gud er en nådig Gud.* (5. Mos. 4,31)

Indledning



1. Guds ord
2. Dåben
3. Nadveren

1. Guds ord

- Rosenius: "Hvorledes et sandt nådeliv vindes og bevares."
- *"Ånden virker aldrig umiddelbart. Den virker gennem ordet – ordet og sakramenterne, og derfor kræves der af os, at vi gør brug af disse nådens midler. Er der i dit hjerte et begær efter Ånden, så vend dig til ordet, Åndens ord, læs det, hør det, tal det, skriv det, og syng det – alt under bøn om Ånden – og vær forvisset om, at han ikke skal udeblive."*
- Gud skabte ved sit ord
- Guds Ord blev et menneske i Jesus Kristus (Joh. 1,14)

1. Guds ord

Hvad er Guds ord?

- *Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dages ende har han talt til os gennem sin søn (Hebræerbrevet 1,1-2)*
- Det er Guds tale til os ved sin søn Jesus Kristus og ved sine profeter og apostle i Bibelen.

1. Guds ord

Hvad gavner Guds ord?

- *Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. (Rom. 10,17)*
- Guds ord er lov og evangelium, krav og gave. Loven er Guds ord, der lærer os at leve efter Guds vilje og afslører vores synd. Evangeliet er Guds ord, der giver os syndernes forladelse i Jesus Kristus. Guds gave i evangeliet modtages i tro.

1. Guds ord

- *"Kristus skal derimod prædikes med det formål, at troen på ham bliver vakt, så Kristus ikke bare er til, men er til **for dig og mig**, og det, som siges om ham, og som han omtales som, bliver **virksomt i os**"*

(Luther i skriftet "Et kristenmenneskes frihed")

1. Guds ord

- **Hvor møder vi Guds ord?**

Paulus siger: »Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. (Kol 3,16-17).

Guds ord møder vi ved dåben, nadveren og skriftemålet samt gennem forkyndelsens forskellige former: prædiken, undervisning, læsning, fortælling, samtale, sang m.m.

1. Guds ord

- **Hvem skal høre Guds ord?**

*Jesus Kristus siger: »I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.«
(Luk 24,47).*

Den kristne menighed har til opgave at sprede Guds ord til alle mennesker nær og fjern

2. Dåben

- ”Enhver kristen har livet igennem nok at gøre med at lære dåben og øve sig i den. For han vil altid have travlt med at tro fast på, hvad dåben tilsiger og giver.”
(Luthers Store Katekismus)

2. Dåben

1. En befaling

- a. *Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. (Matt. 28,19)*

2. Dåben

- **Hvordan kan vand gøre så meget?**

Det er ikke vandet i sig selv, der gør det. Det er Guds ord sammen med vandet og troen på Guds ord, som lyder ved dåben, der gør det. For uden Guds ord er vandet kun vand og ingen dåb. Men sammen med Guds ord er det en dåb. Det vil sige: et livets vand, fuldt af nåde, og et bad til genfødelse ved Helligånden.

2. Dåben

1. En befaling

2. Et løfte

- a) ”Man døber ingen, for at han skal blive fyrste, men som ordene lyder, for at han skal blive frelst”
- b) Ved tro og dåb (Markus 16,16)
- c) Genfødelse, fornyelse ved Helligånden, retfærdiggørelse, nåde og håb om evigt liv. (Titus 3,5-7)

2. Dåben

1. En befaling

2. Et løfte

3. En ny begyndelse

a) Og det sted, du altid kan vende tilbage til

b) *Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv (Rom. 6,4)*

3. Nadveren

- **Hvad er nadveren?**

Nadveren er vor Herre Jesu Kristi legeme og blod i skikkelse af brød og vin, som er indstiftet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke.

- ”Det er Herren Kristi sande legeme og blod, som det i og under brødet og vinen ved Kristi ord er befalet os kristne at spise og drikke.” (Luthers Store Katekismus)

3. Nadveren

1. En befaling

- *”Tag det! Spis det! Drik det! Gør det!”*
- *”De, som vil være kristne, må berede sig på ofte at modtage det højeværdige sakramente. Vi ser nemlig, hvor slapt og dovent man forholder sig til det.” (Luthers Store Katekismus)*
- *”For jer!” – for uværdige og syndere*

3. Nadveren

1. En befaling

2. Et løfte

- ”Gives for jer” og ”udgydes for jer.” Ved disse ord får vi i nadveren syndernes forladelse, liv og frelse. For hvor syndernes forladelse er, dér er også liv og frelse. (Katekismus Updated)
- ”Vi har nu fået denne trøst, så at hjertet, når det føler sig forsagt, her kan hente ny kraft og vederkvægelse.” (Luthers Store Katekismus)